

# Cykla – på egen risk

TEXT & BILD: INGRID CARLSSON

Om du cyklar slipper du visserligen trängas på överfulla t-banetåg, och kommer ofta fram snabbare. Men det är bra att inse faran, för fienden finns i de egna leden – nämligen andra cyklister. Så var det sagt. Härmed är du varnad. Då kan vi gå över till att prata om friheten med att uppleva Berlin på cykel. Eller vänta...

Ja, det är allmänt känt att cyklisterna i Berlin kan vara helt galna. Inte alla förstås. För det mesta är det karlar, i full sportmundering och på tävlingscyklar, som sätter skräck i medtrafikanterna. Utan att bry sig om trafikregler, eller att de ibland riskerar sina egna liv, kryssar de fram i trafiken i hisnande fart.

Under min första tid på cykel i Berlin upplevde jag hur en sådan där farddäre dök upp från ingenstans, liksom bara för att korsa mitt spår från fel håll. Jag fick förstås tvärnita och diverse svordomar stockade sig i halsen. Skulle jag skrika åt honom på tyska, engelska eller svenska? Eftersom hjärtat satt i halsgropen fick jag inte ur mig någonting, och han hade förstås redan försvunnit.

## Ta det lugnt och försiktigt

Det är inte min mening att skrämmas. Om du bara är försiktig och uppmärksam går det alldeles utmärkt att cykla här. Jag skulle dock rekommendera cykelhjälm. Tidigare har min fåfänga gjort sig påmind så fort cykelhjälm kommit på tal, men ska jag färdas längre sträckor åker den på.

I övrigt är Berlin en riktig cykelstad. Väldigt många cyklar. De större vägarna har speciella cykelfiler, men det kan vara nog så skönt att färdas längs de lugna och tysta gatorna, men se upp för kullerstenar. De gatorna är inte roliga att studsas runt på. Allting skakar och skumpar.

Linienstrasse i Mitte är en så kallad cykelgata, vilket betyder att den främst är till för cyklister. Den sträcker sig dock över många korsningar, och bilar får ändå köra här, så du kan inte slappna av helt. Cykelgator finns lite här och var i staden, och de markeras bland annat med vitmålade cyklar på själva vägbanan.

## Treptower Park, Plänterwald och Spreepark

Om du önskar göra en trevlig cykelutflykt packar du matsäck, filt samt ett par vattenflaskor, och styr kosan till Treptower Park. Rulla fram längs Spree i sakta mak medan du njuter av sol och skugga, vackra träd och utsikten över vattnet. I första anhalten ligger en söt rosenträdgård och här ges det fortfarande möjlighet att fika eller äta något. (Längre in finns få restauranger eller caféer, därav matsäcken.)

På andra sidan Puschkinallee/Bundesstrasse 96a finns ett stort sovjetiskt monument, som kan vara värt att besöka. Kom ihåg att leda cykeln på området. Polisen gör regelbundna kontroller. Bortanför monumentet gömmer sig en damm, *Karpfenteich*, som det går att bada i.

Om du fortsätter längs floden kan du cykla långt. Ändå bort till Plänterwald, och förbi området där den gamla nöjesparken *Spreepark* ligger. Det är inte helt klart om den ska öppna igen, men förut kunde man genom stängslet fotografera cementdinosaurier som låg med fötterna i vädret. Väldigt symboliskt. Pariserhjulet och diverse åkattraktioner står också kvar.

## Nybyggda Alt-Stralau och guidade cykelturer

Även på andra sidan Spree går det fint att cykla. Bostadsområdet kallas Alt-Stralau och har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Här radar de nybyggda husen upp sig, och det går både att köpa och hyra lägenhet, men man får räkna med höga kostnader. Vissa delar av de strandnära vägarna är endast för de boende, men längst ut på udden finns gott om utrymme att cykla, vila i gröngräset och fika på.

En varm sommardag i Berlin är cykeln det bästa färdmedlet och förutom ovanstående finns många parker och sjöar du kan åka till. Det går även utmärkt att ta med cykeln på S- eller U-Bahn. Se bara till att köpa biljett för hojen, samt kliva på i någon av de främre vagnarna. Sök efter cykelmärkena på fönstren.

Det finns mycket att upptäcka med hjälp av stålhästen. Ett tips är att åka en guidad tur genom staden. Många erbjuder turer för mindre grupper och på olika språk. Berlin är platt och perfekt att cykla i samtidigt som du får se och lära dig nya saker.